

Μια σχολική εκδρομή στη δεκαετία του 1950

Ήταν μια μέρα διαφορετική από τις άλλες, γεμάτη φως και ομορφιά. Ήταν ένα τα παιδάκια με τη σχετική τους προετοιμασία, φτάνουν νωρίς το πρωί στην αυλή του σχολείου. Χαρούμενες ζωνές, τρεχάματα, ξέιναν μια αλλιώτικη ζωτάνια στην αγαπημένη μας πόλη.

Ένας αγωγιάτης ήρθε με το αμάξι του, που το σέρναν αγκυραχώντας δυο αγελάδες και στάθηκε έξω από το σχολείο. Όταν το βαρύ αμάξι ήταν άτακτησε, ο ζευγολάτης έβαλε μια πέτρα στον πίσω τροχό και άρχισε να ετοιμάζει το αμάξι. Έβγαλε τις καλιμιές έστρωσε τις τάλπες τη μια πάνω στην άλλη, ξανάβαλε τις καλιμιές και άρχισε να βάζει πάνω τους τα λίγα στρωσίδια. Κουρελούδες καλοπλυνένες κάλυψαν το πάτωμα της καρέτσας. Οι δύο νεαρές δασκάλες μάζεψαν τα παιδάκια, έκαναν την πρωινή προσευχή, κι αφού καλημέρισαν τον αγωγιάτη, άρχισαν ν' ανεβάζουν χαμογελαστές με προσοχή. Ήταν ένα τα σχολιαρόπουλα στ' αμάξι, για να πάνε εκδρομή, μια εκδρομή που είχαν προγραμματίσει από μέρες.

Το βαρύ φορτίο ξεκίνησε. Η μια δασιάλα μπροστά στα γκέμια με τη βουκέντρα προσέχει την οδήγηση μαζί με το ζευγολάτη. Ή άλλη ανάμεσα στα παιδιά καθόνταν με κρεμασμένα τα πόδια στο πίσω μέρος και τρεγούνδούσε μαζί τους ένα χαρούμενο σχολιαρό τραγούδι.

Τα παιδιά κουνούνταν τα γυμνά πόδια τους κρατώντας το χρόνο. Για πού πήγαιναν; Στου Κακαλή το ποτάμι. Εκεί που δλοι πας περδόσαμε κάποτε μέρες ανεμελιάς. Έφτασαν. Ο ζευγάς έβγαλε τις ζεύγες, πήρε τις αγελάδες και τις άφησε σε μια πρασινάδα, δίπλα στο φράκτη, να βδοκουν. Ήσω στην ουρά ερχόταν δεμένο και ένα μοσχάρι, που σαν μικρό παιδί και αυτό δταν ελευθερώθηκε από το καπίστρο, άρχισε να τρέχει και να χαίρεται τη δροσερή πρασινάδα και το καθάριο νερό.

Ένας μικρός με το μαντολίνο του, άρχιζε να παίζει τις πρώτες νότες που του έμαθε η δασιάλα του. Έα παιδιά σκορπίστηκαν εδώ και κεί. Άλλα άρχισαν να παίζουν με την άμμο στην άκρη του ποταμού και άλλα γύριζαν από φράκτη σε φράκτη.

Μόνο οι δύο δασκάλες με το έδιο πάντα ζευτό χαμόγελο στα χείλη, χαίρονταν το τοπίο και έπαιζαν με τα παιδιά, χωρίς να ξεχνούν ούτε στιγμή το καθήκον τους και την ευθύνη τους γι' αυτά.

Ηδεσα δεν μπορούμε να γράφουμε για τους ανθρώπους που μας αγάπησαν στα τρυφερά μας χρόνια και μας σημάδεψαν ανεξίτηλα, εκείνους που μας έδωσαν τα πρώτα φώτα της μάθησης.

Θα θυμούμαστε πάντα το ζευτό χαμόγελό τους, το γεμάτο στοργή και ενδιαφέρον. Μιλάμε για τις αγαπημένες μας δασκάλες που πάντα έρχονται στη θύνησή μας και μας γεμίζουν συγκίνηση, την κ. Μπαλτζή και την κ. Ζαφειρώ. Φέρνοντάς τις στη μνήμη μας, πάντα να αναγνωρίζουμε ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης στον κάθε δάσκαλο, που αγκάλιασε με τη στοργή και την αγάπη του, κάτω από αντίξοες συχνά συνθήκες το κάθε παιδί τότε της μικρής μας πατρίδας. Αυτά έγραψε ύστερα από χρόνια ένας άλλος δάσκαλος και καθηγητής σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος ο Τιάκας ανασκαλεύοντας παλιές φωτογραφίες της δεκαετίας του 1950.