

ΘΕΑΤΡΟ

Από το 1878 υπήρχε στο Σουφλί ο "Θεατρικός Όμιλος Σουφλίου". Τα μέλη που συμμετείχαν στις παραστάσεις σαν ηθοποιοί ήταν : Μαυρουδής Μπρίκας, Πασχάλης Παπάζογλου, Παν. Χαραμπάρας, Γεώργ. Δεμερτζής, Απόστ. Πελαργίδης, Μόσχος Γλύστρας, και Σταμ. Μπαμπαλίτης. Αυτή η ομάδα ανέβασε στη σκηνή του Β'. Δημ. Σχολείου έργα όπως : " Η Μερόπη", ο " Ιουστινιανός" κ.α.

Το 1905-1910 παρουσιάζεται άλλος θεατρικός όμιλος με τους Σταμ. Παπαδόπουλο/Σταματάκη/ Δημ. Τερζούδη, Γεώργ. Καφαλίδη και Αθαν. Αντωνιάδη. Δίνουν παραστάσεις και Εθνικού περιεχομένου αλλά επειδή φοβόντουσαν τους Τούρκους, όλες τις παραστάσεις τις βάπτιζαν ερωτικές και έτσι κατάφερναν να παίρνουν άδεια. Έχουν μείνει αλησμόνητες οι παραστάσεις του Β'. Δημ. Σχολείου στα χρόνια του μεσοπολέμου 1923-1940 στην κατοχή 1940-1944 και αργότερα όπου αρκετοί ήταν αυτοί που προσπάθησαν να δώσουν μια νότα χαράς και πολιτισμού στο Σουφλί. Ήταν οι δάσκαλοι Νικ. Κιρκινέζης, Γεώργ. Ζηκιάδης, Δημ. Σεϊτανίδης, Χρ. Αντώνογλου, Κωστ. Βογιατζής, Χρ. Τσιροπούλας, οι δασκάλες Ερμην. Σεϊτανίδου, Αναστ. Καλέση, Ελένη Βασιλειάδου, Πηνελ. Μούτλια, Ελένη Μπαλτζή, Ζαφειρώ Αραμπατζή και οι πατριώτες και πατριώτισσες Δήμος Μπογιατζής, Θεμ. Τυρόπουλος, Αρ. Τσικρικώνης, Γεώργ. Δούλιας, Τότα Ανεμούδη, Νίνα Μπρίκα, Δήμητρα Μπρίκα, Μαίρη Αρβανιτίδου, Σωτηρία Πορτοκαλά, Μαρίκα Παπαμιχαήλ, Ελευθ. Τσιακίρη, Περσεφ. Κιρκινέζη, Αννούλα Αραμπατζή, Δάκης Πάλας, Χρ. Κουτσούλας, Θανάσης Τσιαντούκας. Αννούλα Χατζητοπάλη, Δήμητρα Δουλούδη.

Είχαν ανεβαστεί τα έργα : Στέλλα Βιολάντη, Η μονάκριβη, Το σπίτι της κούκλας, Ο πεινασμένος, Το κόκκινο πουκάμισο, ο μπαμπάς εκπαιδεύεται, Το άσπρο και το μαύρο, Οι δυο Λοχίες, Η θεία του Καρόλου, Ήλυρα του μπαρμπα Νικόλα, Η τύχη της Μαρούλας, Ο όρκος του πεθαμένου, Ο μύλος της ξριδας, Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας, Η Χαϊδω, Ο παπάς Εμμανουήλ, Η Μπουμπουλίνα, το παραμυθόδραμα. Η Χιονάτη και οι 7 Νάνοι και άλλα.

Μετά το 1945 θεατρικές παραστάσεις δίνονταν και από τους μαθητές του Γυμνασίου καθώς και από προσκόπους και οδηγούς που με τη βοήθειά στρατιωτικών οχημάτων για τη μεταφορά, παίζονταν και στις άλλες πόλεις της θράκης Διδυμότειχο, Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή.

Στην περίοδο αυτή παρουσιάστηκαν στη σκηνή της μεγάλης αίθουσας του Α' Δημ. Σχολείου τα έργα: Έγκλημα και τιμωρία, τα Αρραβωνιάσματα του Μπόγρη, Δεν είμαι Έγω του Γρηγ. Ξενόπουλου, ο Αρχισιδηρουργός, η Κούκλα του Ίφεν, Ο καλλιτέχνης σαν αγαπήσει, η Εσμέ, ο όρκος του πεθαμένου του Γρ. Ξενόπουλου, ο Γυρισμός.

Εκτός των παραπάνω παραστάσεων παρουσιάστηκαν στο κοινό της πόλης επιτυχείς σχολικές παραστάσεις από το Γυμνάσιο και τα τέσσερα Δημ. Σχολεία της πόλης.

Το κοινό του Σουφλίου ήταν θεατρόφιλο και ενίσχυσε τις παραστάσεις αυτές.

Επαγγελματικοί θίασοι από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που παρουσίασαν έργα στην πόλη μας, εκφράστηκαν με τα καλύτερα λόγια για το κοινό της πόλης που έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον για το θέατρο και στήριξε τους θιάσους.



Ο Χορός του έργου «Αντιγόνη». Παράσταση το 1936 από το Γυμνάσιο Σουφλίου.



*Ερασιτεχνική Θεατρική παράσταση.
Έργο «Ηλύρα του Γερωνικόλα».*



*Ερασιτεχνική Θεατρική παράσταση.
Έργο «Η Θεία του Καρόλου».*



Ερασιτεχνική Θεατρική παράσταση. Έργο «Εσμέ» 24 - 11 - 1936.



Ερασιτεχνική Θεατρική παράσταση. Έργο «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας».



Ερασιτεχνική Θεατρική παράσταση. Έργο «Ο μπαμπάς εκπαιδεύεται».



1938. Θεατρική παράσταση στο Α' Δημοτικό Σχολείο.



21-1-1939. "Ο αγαπτικός της βοσκοπούλας". Θεατρική παράσταση του Β' Δημοτικού Σχολείου. Δεύτερος από δεξιά στη μεσαία σειρά ο Γεώργιος Δούλιας



1949. Θεατρική παράσταση από τον Όμιλο Ανεμοπόρων.



Θεατρικές παραστάσεις στο Σουφλί.
 Δεκαετία 1930.
 Ηθοποιοί Σουφλιώτες
 διαφόρων επαγγελμάτων.
 Ευγενής προσφορά από συλλογή
 Ιωάννη Δ. Μπογιατζή.



Β' Δημ. Σχολ. 21-1-1939. Θεατρική παράσταση " Ο Αγαπητικός της Βουκοπούλας "



ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 1930
 Γ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ



Θεατρική παράσταση " Η Θεία του Καρόλου" 1937



Το προσωπικό του Β: Δημ. Σχολείου στη Θεατρική παράσταση
" Ο Ημπαός εκπαιδεύεται " του Μελά



Θεατρική παράσταση " Οι 'Ατιμοι". 1932



Ο Δ/ντής και το προσωπικό του Β΄ Δημ. Σχολείου
τη σχολική χρονιά 1933-1934