

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Γενέθλια γη, μεγάλη αγάπη της ζωής μου.

Στους κόρφους σου μεγάλωσα
και πήρα από την άγια γνώση
και την πανάρχαια αρετή.

Στο βράχο σου έμεινα ασάλευτος
και σε τραγούδησα πολύτροπα.

Στους θρύλους σου ανάστησα
στα μυστικά σου έδωσα διάρκεια και φως.

Και έταν θα πέσω γίγαντας απ' τη γνώση σου
κι απ' την ομορφιά σου
ανάριψα θέλω το χώμα σου,
ν' ακούω τ' ανθρώπινα μηνύματα
τα τραγουδήματα της πλάσης.

Νανούρισμα η ανάσα σου,
χέδι μου οι παλμοί σου
παντοτεινό μου δνειρό¹
αγαπημένη μου γενέθλια γη.

Τι κι αν με χωρίζουν βουνά και θάλασσες
αιθέρες θεογείτονες που σβήνουν στον ορίζοντα.

Εσένα, πατρίδα μου γλυκειά βασανισμένη μου Ελλάδα θ' ανταμώσω
και σενα γη Σουφλιώτικη Θρακική αιώνια και λατρευτή
θα σκύψω να φιλήσω.

Θύνησες παλιές ξυπνεύν μέσα μου ζωηρά, ξανείγονται σε μύρια αλληλένδετα πλοκάμια, γίνονται πουλιά, πετούν φηλά και πέρα μακριά
και σαν χαμηλώνουν, αφήνουν φτερά, υστερά γίνονται ανθρώπινες μορφές γεμάτες ζωηράδα και φρεσκάδα κι έγώ ανέμεσά τους βρίσκομαι στητός, ολόρθος, χαρούμενος και πονεμένος, ξεκούραστος κι αποσταμένος, απλώνω χέρια πελώρια, σφιχτά τις αγκαλιές κι υστερά κλαίω μαζί τους από χαρέ που πίσω της αφήνει μια λύπη ανεπαίσθητη και φευγαλέα.

Λατρεμένη Σουφλιώτικη γη Θρακική, νέμαι μέσ' στην αγκαλιά σου
την πελώρια. Σε νοιώθω χειτά μου, νοιώθω την αναπλοή σου να με χαϊδεύει τα καυτά μάγευλα, δοκιμάζω το σφέξιμό σου το τωρινό κι ονειρόβγαλτο, το τόσο δυνατό, δύοτε με του Έβρου το αλυσόδεμα που αγκαλιάζει την πόλη σου.

Τότε που ο χρόνος -μικρή χιενθεστιβάδα- κυλεύσε δίπλα μου, τότε
που μόλις είχα νοιώσει τη θαλπωρή του ήλιου σου του αβασίλευτου,
της φύσης τη μυρωδάτη αναπνοή και έπλασε με μια φαντασία ζυμωμένη
με περισσή ελπίδα χέλια και μύρια ακόμη δνειρά για το ζωήρεμα του
φωτοστέφανού σου του αιώνιου, για το γιγάντωμα του μεγαλείου σου,
και της δόξας σου της ανεκτίμητης τ' αγλέσμα, τότε που η πλάνα ξενητιά,
δικό σου ολοζώντανο βλαστάρι με πήρε απ' τα τρεμέμενα χέρια σου
... τότε

Μίσεψα, σ' άφησα πίσω μου να κρατέσ τις παιδικές αναμνήσεις μέσ'
στον κόρφο σου, αγκαλιά με μια ελπίδα γυρισμού, δικού μου γυρισμού
πίσω σε σένα τη νέα Ιθάκη.

Και τώρα που αναλαμβάνω να συγκεντρώσω στοιχεία και αναμνήσεις,
ιστορικές αλήθειες, ήθη και έθιμα για τη ζωή των κατοίκων σου, κάθε
μέρα με φέρνεις στα ιερά σου χώματα, μ' αφήνεις απαλά απαλά και εγώ

δεσμένος μέσα στης συγχινησιακής απιστροφαιρας τ' αντάμωμα, γίνομαι μουγγός, χάνω μονομετάς τα τέσσερα λόγια που έλεγα μέσα στα πατριδο-συναντήματά μου χι' απ' της ελπίδας νοτερα τα γοργοπετάγματα, σφίγγω τα χείλη και φυθιρίζω μια λέξη που κλείνει όλης της γης το μεγαλείο: "ΠΑΤΡΙΔΑ". Στιγμή πέσω ανθρώπινη, πέσω αληθινή.

Πόθοι αμέτρητοι, ελπίδες άπειρες ξαπλώνουν τριγύρω, τρέχουν στον αέρα φηλά και χάνωνται μέσ' στο μεγαλείο της αντάμωσής μου, με τη λατρεμένη Σουφλιώτικη γή την αιώνια. Κι η ξενητεά αγνωντεύει από μακριά του λυτρωμό μου την ξέχωρη χαρά, κάνει την πίκρα της αστεβρευτη ελπίδα βγαλμένη απ' το ολόφωτο στης γης τα πλάτη Ελληνικής αχτίδας φεγγοβόλισμα, απλώνει μ' ορμή τα χέρια της να μ' αγκαλιάσει, για να με πάρει κοντά της έστω χι' άν αφήσω στης πατρικής μου γης τα χώματα να κλαίει για πάντα την καρδιά μου.

Κάθε φορά φεύγοντας από το Σουφλί κάτι αφήνουμε από την καρδιά μας. Σεβάσμιες γερόντισσες μάνες σφίγγουν τα τρεμέμενα χείλη, να μη δακρύσουν. Οι φυγούρες τους αλαργεύουν πίσω από τις υφαντές κουρτίνες. Και εμείς αφήνουμε να κυλήσουν τα δάκρυα ελεύθερα όταν παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Το ίδιο και όταν φεύγουμε από την καινούρια πατρίδα. Χεράκια παιδικά αγκαλιάζουν μ' αγάπη τον καημό μας. Γυναίκες μας κοιτάζουν ερωτηματικά. Δεν ξέρουμε πια τι να πούμε. Που ανήκουμε. Διαλυμένη η ψυχή μας. Τη χάσαμε μαζί με τα χρυσά χρόνια της νιότης. Δεν υπάρχει πια η ανευθυνότητα και η ανεμελιά. Μόνο η φροντίδα μας μένει τώρα. Για δύος. Απ' τους μεγάλους ως τους πιο μικρούς. Θα υπάρξει κάποιο χαμόγελο αγάπης από κάποιουν; Δεν έχει σημασία. Είναι η ώρα της θυσίας. Δεν υπάρχουν εδώ περιθώρια για αναμνήσεις. Υπάρχει η πραγματικότητα. Μοναχικό προσκυνητές στο χώρο που είδε τα πρώτα μας ανοιξάτικα χαμόγελα δεν ερχόμαστε εδώ μόνο από νοσταλγία. Το καθήκον οδηγεί τα βήματά μας. Μπορείς να μη χαρίσεις λίγες στιγμές στους ανθρώπους που πρώτοι σου έμαθαν να μετράς τον κόσμο; Μπορείς να αγνοήσεις το θάρρος και την περηφάνια των χιονισμένων γηρατειών που σε πείσμα των δύσκολων καιρών πων περνούν θέλουν να ζουν στην αγαπημένη γωνιά της μικρής τους πατρίδας; 'Οχι βέβαια. Ετοι μποχλινόμαστε μπροστά σ' αυτό το θάρρος. Στην παράλογη σώσες επιθυμία να ζουν μακριά μας. Κι ερχόμαστε εμείς να απαλύνουμε δύο γίνεται το χωρισμό. Να δώσουμε λίγη χαρά με τη συντροφιά μας. Δεν ζητούν τίποτε άλλωστε. Μια παρουσία μόνο. Δεν μπορούμε να τους τη στερήσουμε. Αυτή τουλάχιστο. Θα ξαναφύουμε βέβαια, μα θα ξανάρθουμε πάλι. Είπαμε είναι και ένα δικό μας κοιμάτι εδώ. Τώρα δεν υπάρχουν μόνο καλοκαίρια. Ερχόμαστε εδώ κάθε φορά που μας σπρώχνει επίμονα τη καρδιά μας.

Οι χειμώνες είναι άγριοι στο Σουφλί. Σφυρίζουν μανιασμένα οι αέρηδες στα παράθυρα των πατρικών σπιτιών. Παγωμένα τα κτίρια. Ρημάχτηκαν από την πολυκαρίσια και την εγκατάλειψη. Στά αδειάντα δωμάτια πλανώνται ακόμα οι χίμακιρες των παιδικών ονείρων. Τα δάκρυα των πραγμάτων που έμειναν άγγιχτα και υπομονετικά. Μα μια ευαισθησία διέχυτη λες παντού. Στα παλιά έπιπλα. Στους παμπάλαιους καθρέφτες. Στα κέδρα των προγένων που μένουν πάντα σεβαρά, στη χαρά και στη λύπη. Κι εκείνη η ανθρώπινη ζεστασιά μέσ' στην παγωτιά. Εκείνη η εγκαρτέρηση και η σφία. Χτυπάνε ακόμα για μας εδώ κάποιες γέρικες καρδιές. Τις ακούμε και δεν τις ξεχνούμε ποτέ. Τις αφήνουμε στη ζεστή τους γωνιά, μα ξαναγυρίζουμε πάλι.

Και κάθε φορά τα χείλη μας φυθιρίζουν τα λόγια του Παλαιά:

"Τον πόνο σου εδώ πέρα μην τον παρατάς. Με μια φρενίδα μητρική ταξίδεψε τον, διου ζωή, διου όνειρο, στα μακριά και στα φηλά".

Θέλω να πιστεύων ότι ο κάθε Σουφλιώτης, ο κάθε πατριώτης, διαβάζοντας αυτές τις σελίδες, θα βρει ένα ολεζώντανο χομπάτι απ' την καρδιά του που εξακολουθεί να χτυπάει ακόμα κανονικά όπου κι άν βρίσκεται, παρά τις αλλαγές που μας έφερε ο πολιτισμός, η παιδεία, η ξενιτελέ και η αστοποίηση.

Τα στοιχεία που ακολουθούν και που με τόσο μεράκι και αγάπη για το Σουφλί συγκεντρώθηκαν μέσα σε 40 και πλέον χρόνια, ας δώσουν μια γενιση, μια θύμηση της πάντα γλυκιάς γενέτειρας στους νοσταλγούς ξενητεμένους συμπατριώτες, μια απλή έστω συντρόφεψη σ' άσους αισθάνοντας μόνοι μεσ' στη βουή της πολυκύμαντης πόλης, σ' άσους στα ξένα ή στη γενέτειρα αναπολέντινη γιορτές και πανηγύρια, μάτια θλιμμένα παιδικά ή κάποιου παπού τα λόγια τα σοφά.

Μακάρι η προσφορά μου αυτή να γίνει ένα προσάναμμα σε κάποιον ζεστό και φωτισμένο πατριώτη, για να καλλιεργήσει και να προβάλλει την ιδέα πως το Σουφλί, αυτή η φιλινόμενηκά άγονη Ελληνική γωνιά αξέζει και δεν είναι δύσκολο να ξαναγίνει κέντρο πολιτισμού και ευημερίας, εστία λαϊκών παραδόσεων με άνθηση πνευματική, του 'Εβρου το καμάρι.

Για να σταματήσει η εγκατάλειψη του τόπου μας, για να κρατήσει το Σουφλί μας τον κόσμο του, χρειάζεται να λείψουν οι σήμερα τόσο τρομερές διεκφορές ανάμεσα στις μεγάλες πόλεις και στην ακριτική δική μας, στην απολαυή των αγαθών της σύγχρονης ζωής.

Κανείς ζωμάχος της Ελληνικής γης δεν θα έπαιρνε το δρέμο για τις τοιμεντένιες πολιτείες, αν δεν είχε την ελπίδα την τέσσο χιλιετρική πως εκεί θα βρει αυτές που στον τόπο του στερείται και πώς τα έχει τέσσο ανάγκη: δευτεριά, σχολειά και πανεπιστήμια για τα παιδιά του, ένα χρεβάτι νοσοκομείου σε ώρα ανάγκης.

Η στοργική φρεντίδα του Κράτους και της Πολιτείας για το ακριτικό Σουφλί μας είναι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, απαραίτητη και επιβεβλημένη.

Εμείς που ζούμε στην ξενητελέ δηλώνουμε με συγχίνηση και περηφάνεια ότι σ' οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας κι αν βρεθούμε, η καρδιά μας θα χτυπά για το Σουφλί και σ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου κι αν ξενητευτούμε η καρδιά μας θα χτυπά για την Ελλάδα.

Είναι μεγάλη η ευθύνη και βαρύ το φορτίο όταν αναλαμβάνει κανείς να ερευνήσει, να συλλέξει πληροφορίες και να γράψει αντικειμενικά και ανηπηρέαστα την Ιστορία ενός λαού, μιας κοινωνίας ανθρώπων στην οποία γεννήθηκε, ανατράφηκε και έζησε λίγο ή πολύ σαν αναπόσπαστο μέλος της.

Στην προσπάθειά μας αυτή χρησιμοποιήσαμε αρκετές πηγές και βοηθήματα. Δεν μπορώ δημαρχός να μη σχελιάσω ευνοϊκά την ανεκτίνητη προσφορά των συναδέλφων μου δασκάλων που ασχολήθηκαν με τη συλλογή λαογραφικού υλικού, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας και αποτέλεσαν τους οδηγούς και τα φωτεινά παραδείγματα για μένα που πρέσφεραν το περισσότερο υλικό για την αξιοποίησή του και κατέταξή του στη συλλογή αυτή.

Και αυτοί είναι οι : Σεΐτανδης Δημήτριος, Μπαρμπαλίτης Σταμάτης, Τερζούδης Λεωνίδας, Τερζούδη Βέτα, Παπαλεξανδρής Παύλος, Δούκας Νικόλαος, καθώς και οι καθηγητές Μπάμυνιος Κων/νος, Κυρανούδης Παναγιώτης, Τιάκας Νικόλαος διπλωμάτης επίσης και οι Μαυρίκιος Σέντερης, Καλέσης Δημήτριος, Πίτας Παναγιώτης, Πατέλης Μιχάλης, Αριστερός Χριστοφέρου, Φυλλαρόδης Ζήσης.

'Ολους φέρμα τους ευχαρεστώ.