

ΠΩΣ ΥΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΣΟΥΦΛΙΩΤΕΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΥΝΟ

Το νέο μαθεύτηκε πολύ γρήγορα από στόμα σε στόμα σ' όλους τους μαχαλάδες. Κάτω στην αγορά που ήταν συγκεντρωμένα τα περισσότερα μαγαζιά, στη Γελαδεριά, στο Μεσοχώρι, στο Κούτσουρο, στην Καρκατσιλιά και σ' όλες τις άλλους μαχαλάδες τίποτε άλλο δεν συζητούσαν. Μικροί και μεγάλοι άνδρες και γυναίκες, στα καφενεία, στα σχολεία πάντού μια ήταν η συζήτηση. "Άδυτο έρχεται του τραίνου".

- Τι έκαστες ρε Μπούη. Ρώτησε ο Νώντας.
- Αμ δεν τ' άκαστα. Ήνειτε ένα πράμα μπακαπάτσικου που πιάνει από δω ως τ' Ζέρβες τους αντά. Τουν φουρτώνουν μ' ένα σουρδό πρέματα κι ανθρώπους που δεν το χουρούν ούτε ικατό κάρα.
- Αμ τ' άλλου πάλι, είπει ο Κουτιόλις.
- Φτάνεις στου σταθμό ανηβαίνεις στου τραίνου κι ως να στιγνώστουν σάλιους έφτασεις στου Ντεντέ-Αγάτες. Τι πράμα είνει τούτου ρε πιδίμ' σουστό θύρου.
- Θα πάμει αύριο να του δύτισμει; είπει ο Πουνιότης.
- Θα πάρουμει κι το γναίκεις κι τα κέδανια. Συμπλήρωσε ο Πούλιους. Ως πιει ούλ' μαζί.

Αυτά συζητούσαν στο καφενείο. Άλλα και στους μαχαλάδες όλους οι γυναίκες την ίδια συζήτηση είχαν. "Το μαθείς κάνου Γιάννου, θα έρθει αύριο ου του τραίνου. Αμ' δεν τόμαθα μουρή Τριάδου. 'Όλους ου κέσμους του λέει Έβγαλαν κι χαρτί στην πλατεία. Του φουνάζ' κι Ντιλάλς. Ήλι τούπει κι Πουνιότης που τ' άκαστει στου καφεινείου. Κουσιάζ' λέει πιρισσότερου κι από του λαγό. Απάν κι κατ' σίδηρα, αυτά μουρή που έβαζαν οι ιργάτ' που έσκαβαν στ' αμπέλια στα χουράφια κι στα μπαΐρια.

Η Γαλλοελληνική εταιρεία είχε τελειώσει δλες τις εργασίες της σιδηροδρομικής γραμμής που θα συνέδεε τις πόλεις και τα χωριά του Νομού Έρου από την Αλεξανδρούπολη ως τα Δίκαια, το τελευταίο χωριό των συνόρων

Το τραίνο. Ήταν έκανε ντο παρθενικό του παξίδι κατά μήκος του Έβρου ποταμού. Η ημέρα ήταν ιστορική για δλους τους κατοίκους που θα έβλεπαν για πρώτη φορά τραίνο να περνά από τον τόπο τους.

Από τα ξημερώματα την άλλη μέρα άρχισε να κατεβαίνει ο κόσμος από τους μαχαλάδες και να συγκεντρώνεται στο σταθμό. Συζητούσαν ζωηρά για μεγάλο γεγονός. Φορούσαν δλοι τα γιορτινά του ρούχα. Οι άνδρες την καινούρια τους γαλάζια βράκα και τα γαϊτανοκεντημένα γιλέκα. Οι γυναίκες το καλύτερο καφτάνι με τα κεντήματα. Αρμαθείες τα φλουριά. Τα παιδιά με τα καινούργια τους ρούχα. Κανένα πανηγύρι μέχρι τότε δεν είχε συγκεντρώσει περισσότερο κόσμο ούτε είχαν φορεθεί από τις γυναίκες τόσα στολίδια.

Τις πρώτες πρωινές ώρες είχε γεμίσει ο σταθμός ασφυκτικά. Κανένας διέλειπε από το μεγάλο τούτο πανηγύρι. Οι μικροπωλητές διαλαλούσαν το εμπρεμά τους. Σπόρια, κουλούρια, παστέλια, σικέρια, μπουζάς και πολλά άλλα. Δεν προλάβαιναν να δίνουν στον κόσμο που τα καταβρόχθιζε.

- Ρε Μουτιό δώσει κι μένα ένα μουζά.
- Δεν έχουν άλλουν. Μπίτσει. Πιρίμινει λίγου. Εστειλα τουν «Πασιάλ» μι το κάρου να φέρ' κι άλλουν. Γιάτους, έρχιτει κιέλας.

Πράγματι είχαν τελειώσει δλα τα αναφυκτικά. Μεγάλη επίσης κατανάλιση είχαν και τα σπόρια για να περνά η ώρα, μια και το τραίνο αργούσε.

Σε δλους τους σταθμούς μικρούς και μεγάλους είχαν συγκεντρωθεί πλήθη κόσμου για να δουν το δέσμα.

Ο μηχανοδηγός πήγαινε αργά για να προλάβουν να το βαυμάσουν όλοι. Επίσης πήγαινε αργά και για το όπι οι γραμμές ήταν καινούργιες και η

διαδρομή δοκιμαστική. Το πλήθος όμως ήταν ανυπόμονο. Πέρασε το μεσημέρι και το τραίνο δεν είχε φανεί.

"Τι γίνεται ρε, γιατί δεν φάνηκε;" έλεγαν και ξανάλεγαν. Συζητούσαν δύο μεγαλόφωνα. Η συζήτηση περιστρεφόταν γύρω από το τραίνο και την καθυστέρησή του. Μια μεγάλη οχλοβοή η οποία γινόταν ακόμη μεγαλύτερη από τον θόρυβο που έκαναν οι ντουντούκες που είχαν προμηθευτεί όλα τα και διά παιδιά σφύριζαν συνεχώς δύλα μαζί πιασμένα γερά το ένα από τη μέση το άλλο, παριστάνοντας το τραίνο που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους.

Το φαντάζονταν όμως από τις περιγραφές των μεγάλων που είχαν ακούσει πως είναι. "Πουλά, μάρα μαζί διμένα του ένα πίσου απ' τ' άλλου, κι ούλα μαζί κουσιάζουν απάν στα σίδηρα".

Κατά το σούρουπο ένα διαπεραστικό μονότονο και συνεχές σφύριγμα του έκανε δύλους να σωπάσουν κόβοντας κάτιε συζήτηση. Έκλεισαν δύο τα αυτούς με τις παλάμες τους για να τα προφυλάξουν. Μετά στράφηκαν προς το μέρος που έρχονταν το σφύριγμα φωνάζοντας δυνατά. Γιάτού ρε γιάτου. Έρχετε, έρχετε. Ένας μάυρος δύκος σαν τεράστιο φίδι έμπνε στο σταθμό έρπωντας. Ένα μαύρο σύννεφο καπνού είχε σκεπάσει τον ουρανό. Ήσυχία. Τώρα πια δεν ακούγονταν τίποτε άλλο παρά μόνο ο θόρυβος της μχανής και το τρίετρο των φρένων και σε λίγο ακινητοποιήθηκε στο κέντρο του σταθμού. Έτρεξαν δύο να το θαυμάσουν. Τα καινούργια πολύχρωμα βγόνια φάνταζαν δμορφα και δεν χόρτεναν να τα βλέπουν. Ακούστηκαν φωνές μέσα από το πλήθος και το νέο διαδόθηκε αμέσως. Κάποιος είπε πως ο καπνός αυτός που βγάζει το τραίνο σαν σύννεφο θα καθίσει επάνω στα μουρφύλλα και μόλις τα φάνε τα κουκούλια θα φορήσουν. Όλοι μαζί τώρα άρχισαν να φωνάζουν. "Αχ παν τα κουκούλια μας. Παν τα κουκούλια μας".

Εγκατέλειψαν το τραίνο που με τόση λαχτάρα περίμεναν και γύρισαν στα σπίτια τους πριν καλά καλά προλάβουν να το δούν. Εκεί συνέχισαν το θρήνο για το μεγάλο κακό που τους βρήκε.

Πέρασαν μέρες πολλές για να μπορέσουν οι αρμόδιοι να πείσουν τους Σουφλιώτες πως ο καπνός του τραίνου ήταν δπως και ο συνιθισμένος καπνός δεν θα κατέστρεψε τα μουρδφύλλα δπως κακώς είχαν πιστέψει. Τα κουκούλια θα συνέχιζαν να τα τρώνε χωρίς να πάνε στην τίποτε και τίποτε δεν θα άλλαζε με την άφιξη του τραίνου. Μια μόδιο αλλαγή θα συνέβαινε στους Σουφλιώτες. "Θα φτυνα στο σταθμό και ως που να στεγνώσει το σάλιο τους θα βρίσκονταν στο Ντεντέ- Αγάπτς".